

## Groete uit die Sinodehuis

17 Julie 2018

Kollega,

Vandag begin die skole weer en daarmee ook die tweede helfte van hierdie kalenderjaar. Ek het my vorige brief soos volg afgesluit: “Mense is ons besigheid... Miskien sou dit ons baat om ‘n slag weer te dink oor hoe ons met mense werk - met vreemdelinge, met vyande, met mede-gelowiges en met mekaar as kollegas.”

Aansluitend daarby het ‘n onlangse inskrywing op sosiale media my nogal diep laat dink:

“A young lady sat in a bus. At the next stop a loud and grumpy old lady came and sat by her. She squeezed into the seat and bumped her with numerous bags. The person sitting on the other side of the young lady got upset, asked her why she did not speak up and say something. The young lady responded with a smile:

‘It is not necessary to be rude or argue over something so insignificant. The journey together is so short. I get off at the next stop.’ ”

Ek vertrou dat die tweede deel van die jaar vir jou baie mooi sal wees. Ek vertrou verder dat jy ook genoeg asem sal hê vir dit wat voorlê. Indien jy dalk reeds effe kortasem is, of dalk iewers langs die pad nodig het om weer asem te skep, vertrou ek dat jy betyds daaraan sal aandag gee. Indien ek, of iemand anders by die Sinodehuis, dalk op een of ander manier kan help, dan doen ons dit graag!

Groete tot ‘n volgende keer.



082 653 5734

[paul@noordsin.co.za](mailto:paul@noordsin.co.za)